



Equmeniakyrkan

HALLUNDA

Programblad



September - December 2022

# VECKAN I KYRKAN

**SÖN**

10.00 Gudstjänst på svenska

12.30 Worship and Sunday school in English

17.00 Gudstjänst och söndagsskola på urdu, hindi och punjabi

**MÅN**

13.00 Matutdelning

**TIS**

15.00 Tisdagskören (se annons)

**ONS**

10.15-12.30 Svenskaundervisning

13.00 Matutdelning

18.00 Prayer Meeting and Bible Study

**TOR**

10.15-12.30 Svenskaundervisning

15.30- 17.00 Språkcafé

19.00 Prayer group meeting/Music

18.00-19.15 Scouterna

**FRE**

10.15-12.30 Svenskaundervisning

19.00 Bönemöte på urdu i något hem

22.00 All Night Vigil (Last friday of every second month)/Nattbön sista fredagen, varannan månad

**LÖR**

11-14 Öppen kyrka, evangelisation sista

lördagen i månaden. Uppehåll över vintern

14-16 En lördag i månaden. Familjescout (Se annons)

**Kyrkan är öppen** i stor utsträckning måndag- fredag kl 10.00-15.00. Kom in och tänd ett ljus!

## **Tisdagskören**



Kl 15.00- 16.30: 8, 15, 22, 29 november, 6 december.  
För vuxna. Ingen körvana behövs. Träna svenska. Tuesday

Choir. For adults. No experience needed. Practice Swedish.  
3-4.30 pm. November 8,15, 22, 29, December 6.

## **Luciafirande**

Tisdag 13 december kl 15.00. Sång och fika. Tisdagskören.



## **Svenskaundervisning/ Swedish class**

Onsdagar, torsdagar, fredagar kl 10.15-12.30. 250 kr/ termin.  
Wednesdays, Thursdays, Fridays. 10.15 am- 12.30 pm. 250 sek/term.



**Språkcafé torsdagar kl 15.30-17.00.** Träna svenska.  
Practice your Swedish! Thursdays 3.30-5 pm.

**Julfest Lördag 17 december.**



## Vad gör vi nu då?



En ny hösttermin har precis börjat och kanske är någonting nytt i ditt liv. Positivt eller negativt. Vi har lagt valet bakom oss och en ny regering ska så småningom tillträda. Det är ständiga förändringar runt oss och i oss. Hur ska vi i kyrkan respondera på det? Hänger vi med och är vi relevanta i vår samtid? Dessa frågor kommer och går. Ibland drabbar de oss personligen, ibland är de utgångspunkten för samtal i församlingen och någon gång ställs frågorna till oss, "utifrån".

En krönika jag läste i tidningen Sändaren på försommaren, av teologen och författaren Patrik Hagman, gav mig en del värdefulla tankar. Om inte nya, så en god påminnelse. Hagman beskriver vår samtid som fylld av distraktioner. Det är mycket som pockar på vår uppmärksamhet, tar vår fokus, bland annat ständiga uppdateringar av nyheter av skiftande slag i olika medier. Detta gör – enligt skribenten – att vi människor får svårare att koncentrera oss och alltför sällan klarar vi av att ta tankegången till den punkt där vi verkligen tänker något viktigt. Det grekiska ordet för den kraft vi kallar djävulen är diabolos och kan ordagrant översättas "splittrare" eller "bortkastare".

Finns det då något i vår värld och i vår samtid som är mer relevant än just kyrkan – de vi är tillsammans – och det vi formar och gör tillsammans? Det mesta av det vi gör handlar om att koncentrera oss, fokusera: lyssna till Guds ord och låta Hjälparen, den heliga anden forma oss efter Guds rikes. Se vår nästa och beröras av vår omvärld till förbön och handling.

Kyrkan har fått enhetens gåva, mitt i en färgrik mångfald, och i den får vi utmanas och ta vara på alla resurser och möjligheter. Vi behöver visa på ett alternativ till splittring och polarisering. Vi är inte en åsiktsgemenskap. Kyrkan hålls inte främst samman av doktriner utan av relationer. Jesus är vårt centrum och hans kärlek är det kitt som fäster oss vid varandra och ju mer vi delar den, desto starkare står vi emot alla risker om söndring och uppdelning i "vi och dom".

Vad gör vi nu då? Ja, vi fortsätter, håller ut, håller kurs och inser att kyrkan – evangeliet – är mer relevant än någonsin! I Johannesevangeliets femtonde kapitel upprepas orden: "Bli kvar....". Bara det är Guds goda nyheter i en tid när vi springer på många bollar samtidigt. "Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet." Orden från Hebreerbrevet 13:8, får vara den "tyngd" som håller oss fästade vid och rotade i vår tro och i Kristus mitt i en tid av snabba förändringar och ständiga omdaningar.

Guds frid och fred in i ditt liv, ut i församlingskroppen och till jordens yttersta gräns!

**Pastor Carin**

## Kalendariet

### September

Sö 25 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.

### Oktober

Sö 2 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati. Extrainsamling till församlingens verksamhet.

Sö 9 kl 10.00 Gudstjänst, Mats Ershammar.

Sö 16 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.

Sö 23 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.

Sö 30 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.

### November

Söndagen efter Alla helgons dag 6 kl 10.00 Gudstjänst, Bernt Wähleman.

Sö 13 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.

Sö 20 kl 10.00 Gudstjänst, Vasi Silion.

Första Advent 27 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.



### December

Andra Advent sö 4 kl 10.00 Gudstjänst, Lars-Gunnar Hjerne.

Tredje Advent sö 11 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.

Fjärde Advent sö 18 kl 10.00 Gudstjänst, Birgit Karlsson.

Juldagen sö 25 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.

### Januari

Nyårsdagen sö 1 kl 10.00 Gudstjänst, Lars Gunnar Hjerne.

Sö 8 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati

## THE COUNT DOWN HAS BEGUN

As the countdown to the end of the year 2022 begins, let me take this opportunity to thank God for the journey thus far. Our focus for 2022 was, *A Year of Total Resistance*, a theme inspired from 1Peter 5:8, “*Resist the devil and he will flee from you.*” Doubtlessly, the year has presented challenges and sometimes unsettling interferences to very many of us along the way. However, many in our congregation have proved through their testimonies that indeed they were able to put up spiritual resistance by prayerfully standing up to the enemy. These ones refused to give in to the devil’s antics by simply following laid down patterns of triumph spelt out for them through intentional surrender to biblical teachings and obedience to calls to action. But, as we all know, the battle is not yet over.



The season we are in namely, the period generally referred to as the –ember months quite characteristically will yet present additional and perhaps defining challenges for very many of us, some of which are bound to test our readiness to continue to put up a good fight against the enemy. To everyone of you my counsel is this; simply stand up and fight! There yet remains a couple of months to see the year out. Those that will stand up to fight and resist the devil will obviously come out victorious. This is a spiritual warfare; a warfare which Apostle Paul reminds us is not against flesh and blood, (Eph. 6:12). It is a warfare that seeks to consume us and our children; one which seeks to decimate our faith in Christ and weaken us spiritually. This battle is one which none of us can afford to lose. We must all now abandon every attitude of unwarranted lukewarmness and stand up strong. This fight was never easy before and it will not be easy now. To do that, I urge everyone to keep steady pace with Jesus. The Scripture urges us to ‘walk carefully...because the days are evil.’ (Ephesians 5:16). God is able to give us victory over all the powers of the enemy but you must come to him to receive that power.

I therefore urge everyone to continue to be strong in worship, prayer and the Word, coupled with a growing love for our Saviour Jesus Christ and for one another. Those who miss church and services must now wake up. Wisdom demands that, especially as we see the end drawing near.

Lastly, a couple of programs are coming up, especially our Annual International Cultural Week (ICW). No one should miss the events of those exciting days. Let us also be thankful for the many babies born into our church. God’s faithfulness has indeed proved unceasing to us. Don’t forget to continue to prayer one for another and for the ministry of our church. As the season of advent, Christmas and the New Year approaches let us remain aware that Jesus is coming soon.

**Rev. Sam. E. Nweze**

## International Congregation Program Schedule

DATE	SERMON TOPIC	PREACHER
September 11	The gifts of God: A fresh start	Baffour Asamoah-Asare
September 18	The gifts of God: Righteousness for the ungodly	Kingsley Kejuo
September 25	The gifts of God: Holy Ghost power	<b>Pastor Charles Oguibe</b>
October 2	The gifts of God: The power to love	Pastor Sam.
October 8	The gifts of God: Ye shall know the Truth	Dickson Madu
October 16	The gifts of God: Healing for the sick	Pastor Sam.
October 23	The gifts of God: Strength for the journey	Victor Okoro
October 30	<b>Bible Study</b> The gifts of God: Witnesses in a changed world	Pastor Sam.
November 6	The Wonderful Words of Life (Scripture in Songs)	The Worship Team
November 13	Annual Men's day	Men's Fellowship
November 20	Reflections on Christ's return 1	Pastor Sam.
November 27	<b>(Advent Season begins)</b> Reflections on Christ's return 2	Pastor Sam.
December 4	Blessing days are here again 1	Pastor Sam.
December 11	Blessing days are here again 2	Pastor Sam.
December 18	Reflections on Thanksgiving	To be announced
December 25	And Salvation was born...Annual Thanksgiv- ing Service	TBA
December 31 New Year Eve	TBA	TBA
January 1	It's a brand new Day	TBA
January 8	TBA	TBA

## Love of God

Love is the basic emotion we learn and know very well. All human knows it but makes the interpretation of love in a different way. Love is something starts from God himself and will be ended to him.

There is one love in the world and there is one love in the Holy Bible. World has its own meaning in different aspects of life. I want to talk a little bit from the word of God.

The greatest act of love from God is to come to earth and give His own life for us. Nothing but love is the force who make the salvation possible for all of us.

God, who is the king of the universe and He is the creator of every thing in seen and unseen world, has to pay the plenty of sins at our behalf.

Love cannot give us the escape from what we have done. Someone has to pay it. He paid it for the sin of the Adam and ready to receive us. We need to repent. If we cannot repent, we cannot be the partaker of His kingdom.

Christianity was not so easy to follow at its early period as it is today. It was not Christianity but the kingdom of God. In kingdom there is roles and regulations and one should obey and agree to follow.

Jesus came to this earth to establish the kingdom of God. The kingdom where followers are examples to the world. They should show how Christ look like. They are the people who reflect and radiate the very nature of Christ. So, sinners and lost could be able to follow for sinners own good to be saved.

I just want to give challenge to me and to you, what we are doing is the doings of Christ? How we live is the example to the world to follow? Are we light of this world? Is world can see the difference between right and wrong, sin and righteousness?

If not than let us reassemble our self. Examine ourselves by the word of God. Criticize ourselves if we are unfit in God's word. Change ourselves instead to change the word of God.



PASTOR

Boaz  
Kamran

EQUUMENIAKYRKAN  
HALLUNDA

INDO-PAK  
CONGREGATION

OCT-DEC 2022



## Indo-Pak Sunday service plan

<b>Date</b>	<b>Presider</b>	<b>Preacher</b>	<b>Program</b>	<b>Choire</b>
02-Oct-22	Rebbeca Khan	Pst. Boaz Kamran		Br. Bobby Mustaq
09-Oct-22	Sis. Rose- mary Amir	Br. Sohrab Khan		Br. Amoon Khan
16-Oct-22	Alisha Arif	Pst. Boaz Kamran		Br. Oliver Asaph
23-Oct-22	Br. Anil Wilson	Br. Rober Arif		Br. Amoon Khan
30-Oct-22	Sis. Saba Arif	Pst. Boaz Kamran		Br. Bobby Mustaq
06-Nov-22	Pst. Boaz Kamran	Rev. Iqbal Masih		Br. Amoon Khan
13-Nov-22	Br. Munawar Amir	Pst. Boaz Kamran		Br. Oliver Asaph
20-Nov-22	Br. Anil Wilson	Rev. Iqbal Masih		Br. Amoon Khan
27-Nov-22	Br. Robert Arif	Pst. Boaz Kamran	1st Advent Christmas Carols	Br. Bobby Mustaq
04-Dec-22	Sunday school		2nd Advent Sunday School	Br. Oliver Asaph
11-Dec-22	Ladies		3rd Advent Women Ministry	Br. Amoom Khan
18-Dec-22	Youth		4th Advent Youth Ministry	Br. Bobby Mustaq
25-Dec-22	Br. Robert Arif	Rev. Iqbal Masih	Christmas Day	Br. Amoom Khan
01-Jan-23	Br. Anil Wilson	Pst. Boaz Kamran	New Year	Br. Oliver Asaph

## Equmenia Hallunda

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och med Jesus.

**Sunday School/Söndagsskola** i samband med gudstjänsterna

kl 12.30 och 17.00



### \* Tillsammans Hallunda

Samverkan med Equmenia, Sociala Missionen och Botkyrka kommun. Cooperation with Equmenia, Sociala Missionen and Botkyrka municipality.

equmenia



sociala missionen



BOTKYRKA KOMMUN



Equmeniakyrkan  
HALLUNDA

**Scoutgrupp** torsdagar kl 18.00-19.00, 8-9- åringar.

Scouting Thursdays, 8-9 year olds.

**Familjescout:** Utflykter i närområdet, samling vid kyrkan, 15 okt och 19 nov kl 14.00-16.00. Family Scouts: Excursion to nearby areas, Oct 15, Nov 19, 2-4 pm.



equmenia  
SCOUT

## Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Vårgårda, 12-14 augusti.

Fotot är taget efter fredagens kvällsgudstjänst med förbön för diakoner och pastorer som efter avslutade studier går ut i Vägledningsåret och ordineras nästa konferens, september 2023 i Skåne.



**Pastor Samuel Nweze, diakon Carlota Bocio, pastor Carin Hemmati och pastor Boaz Kamran.**

# International Cultural Week 2022

Theme: "Agape In the House"

Friday September 30: Powerful Revival evening with Pastor Ody-Charles Oguibe, 6-8.30pm.

Saturday October 1: Love Feast/Variety day, 5-9pm.

Sunday October 2: Thanksgiving Service, 12.30-2.30pm.

**YOU ARE CORDIALLY INVITED.**

## FÖRTROENDEVALDAS DAG



## FÖRSAMLINGSUTFLYKTEN, LÖRDAG 27 AUGUSTI, SLAGSTABADET



## Intervjuhörna



My name is Ozioma Amarachi Okodi, I am from Abia State in Nigeria. I was introduced to Pastor Sam and Dr. Ebere by a sister of mine in Nigeria who then invited me for service in February 2022

I was attracted to the church were firstly, the words from the Altar of God, the cares which the church extends to her members, worshipping God as a family, and just seeing everyone very supportive and looking out for the spiritual growth of other members. I also find the prayer meetings and Bible studies very impactful.

I have always been a worshipper in music. I will keep playing that role in the service and honor to God

As for whether I would recommend the church to my friend, of course yes. I will not hesitate to do that.

God bless you all.



Mitt namn är Anita Stillerman. Equmeniakyrkan Hallunda har varit mitt andliga hem i över 30 år sedan jag kom till Sverige från Finland. Mina flickor har varit med mig här och varit mer eller mindre aktiva här genom åren. Jag jobbar som stödassistent på ett gruppboende inom LSS, är snart färdig stödpedagog. Min längtan är att församlingen ska fortsätta att få vara en trygg plats där alla kan känna sig välkomna att få möta Gud genom oss som finns här. Att vi ska se varandra och bjuda in till gemenskap, sprida hopp och kärlek i denna svåra tid för många i vårt närområde. Är så stolt och glad att vi har en öppen kyrka. Har även förmånen att få tjäna som sekreterare i församlingens styrelse.

Vi kom hit från alla världens hörn, men tron på Jesus Kristus förenar oss. Önskar att vi som på apostlarnas tid skulle skapa nyfikenhet genom att visa på hur mycket vi som kristna älskar varandra. Vi älskar därför att han först har älskat oss.



Mitt namn är Munawar Amir och arbetar i dagsläget som kassör i Indo-Pak församlingen i Eumenia Kyrkan Hallunda. Jag har tillsammans med min familj varit bosatt i Botkyrka, Stockholm sedan år 2000. Min familj och jag blev en del av den nuvarande församlingen Indo-Pak från den 17de Mars 2000 efter att vi genom bekanta i England kom i kontakt med Sohrab Khan. Jag, tillsammans med min familj bestående av min fru och två barn, kom till Sverige som flyktingar från Rawalpindi, Pakistan..

På vägen till Sverige gjorde vi en mellanlandning i Heathrow, London. London är en stad där mestadels av min släkt är bosatta så naturligtvis sökte vi asyl där. Dock tog asylprocessen i London längre tid och därmed beslutade migrationen där att vi blir skickade till Sverige. Jag anser det vara Guds plan för oss att komma till Sverige, och att bli en del av Indo-Pak församlingen (Hallunda Kyrkan som det så hette). När vi landade i Sverige placerades vi i ett flyktingläger utanför Stockholm varifrån min familj och jag skulle bli skickade till ett annat flyktingläger i Malmö. Vi hade ingen kontaktperson här i Sverige men när vi plötsligt fick kontakt med Sohrab Khan i flyktinglägret via bekanta i London kändes det som om Gud öppnat en dörr för oss. Det var som tröst från Gud när vi blev hämtade från flyktinglägret av Sohrab Khan och Josef Sadiq. Vi är både tacksamma till Gud och dessa bröder i Kristus som vi funnit som öppnade dörrarna till sitt hem för oss när vi inte hade ett eget. Guds planer är stora och goda. Många gånger är vi inte medvetna om vad som är bestämt för oss utan behöver lära oss att förlita oss på Gud. Sverige har varit en välsignelse i mitt och min familjs liv. Vi är välsignade för den friheten och för de möjligheterna vi funnit i Sverige. Utöver de möjligheterna jag och min familj fått i det svenska samhället är vi tacksamma för den platsen och de utvecklingsmöjligheterna vi fått i församlingen på olika sätt också. Vi känner oss som en med församlingen och delaktiga på alla sätt vilket i sig är en stor välsignelse för oss. Utöver kyrkans verksamhet har jag som senast arbetat inom Botkyrka kommun som kartingenjör, min fru arbetar som undersköterska och mina barn är bägge utbildade och arbetar inom vården samt har lyckats etablera sig i det Svenska samhället. Vi är hjärtligt tacksamma till Gud för att han tog ut oss ur Pakistan och förde oss till detta land där vi får fritt pris Gud utan något hinder eller förtryck.

# KONTAKTUPPGIFTER



**PASTOR**

**Carin Hemmati**

070 007 99 61



**PASTOR**

**Samuel Nweze**

076 260 23 87



**PASTOR**

**Boaz Kamran**

073 788 10 77



**DIAKON**

**Carlota Bocio**

070 457 96 10



**PROJEKTLÄDARE**

Tillsammans Hallunda

Mary Nelder



**FÖRSAMLINGSVÄRD**

Mousa Alkhouri

**Equmeniakyrkan  
Hallunda**



**ORDFÖRANDE**

Josef Etbon



**KASSÖR**

Lars-Gunnar Hjerne

**Equmenia  
Hallunda**



**ORDFÖRANDE**

Christina Karlsson



**KASSÖR**

Alexander Lund



08 531 708 55



info@equmeniakyrkanhallunda.se



Equmeniakyrkan Hallunda  
Hallundaplan 1,  
145 68 Norsborg



www.equmeniakyrkanhallunda.se



## EQUUMENIAKYRKAN HALLUNDA

**bg** bankgirot

192-2889

**FG** PlusGiro

32 74 07-3



123 225 8622



Kulturarrangemang och utbildning i  
samarbete med Studieförbundet  
Bildabeta

EQUUMENIAKYRKAN HALLUNDA  
STÖDER ELLER ÄR HUVUDMAN  
FÖR:

