



Eumeniakyrkan

HALLUNDA

Programblad

Februari - Maj 2024

VECKAN I KYRKAN

SÖN 10.00 Gudstjänst på svenska
12.30 Worship and Sunday school in English
17.00 Gudstjänst och söndagsskola på Urdu, Hindi och Punjabi

MÅN 13.00 Matutdelning

TIS 18.00-19.15 Scout

ONS 10.15-12.30 Svenskaundervisning i samverkan med Botkyrka Folkhögskola
13.00 Matutdelning
18.00-Online Prayer Meeting and Bible Study

TOR 10.15-12.30 Svenskaundervisning
15.30-17:00 Språk och handarbetscafe
17:00 Kvällsmat och gemenskap
19.00 Prayer group meeting/Music

FRE 10.15-12.30 Svenskaundervisning
19.00 Bönemöte på urdu i något hem

LÖR 11:00-14:00 Öppen kyrka, evangelisation sista lördagen i månaden

KYRKAN ÄR ÖPPEN
I regel måndag-fredag
kl 10.00-15.00. Kom in och tänd ett ljus!



SVENSKAUNDERVISNING / SWEDISH CLASS
I SAMVERKAN MED BOTKYRKA FOLKHÖGSKOLA

Onsdagar, torsdagar, fredag kl 10.30-12.30. 250kr/termin.
Wednesday, Thursdays, Fridays 10.30-12.30. 250kr/term



SPRÅK OCH HANDARBETSCAFE TORSDAGAR KL 15.30-17.00

Träna svenska. Practice your Swedish! Thursdays 3.30-5.00pm
Kvällsmat och gemenskap torsdagar kl 17:00



ÖPPEN KYRKA OCH EVANGELISATION

Sista lördagen i månaden. Nästa tillfälle är:
Lördagen 23mar, 27apr, 18maj fr kl 11-14
Samtal, utdelande av biblar på olika språk, information om församlingen och fika.



Hoppets och längtans båge



En regnbåge syns över Hallunda efter en regnig kväll. I Bibeln kan vi läsa om regnbågen i den första och sista boken.



I 1 Mos 9:12–13 står det:

Gud sa till Noa och hans familj efter den stora floden: Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen.

I Upp 4:3 berättas det om en regnbåge kring tronen i himlen. På ett annat ställe (Upp 10:1) kan vi läsa om en väldig ängel med en regnbåge kring sitt huvud. Regnbågen handlar om hopp, att något nytt kommer och samtidigt om Guds trofasta, orubbliga förbund. För Noa och hans familj skulle livet efter floden just börja. Under fyrtio dagar hade det varit översvämning och talet fyrtio berättar om att det nu skulle komma en ny tid.

Uppenbarelsebokens författare skriver om en ny himmel och en ny jord. Mitt i det som nyskapas syns regnbågen, som tecknet på att något nytt är i görningen, hoppet om himlen som vi en dag får se och erfara. Vi befinner oss i fastans fyrtio dagar och väntar på påskens mysterium. Under fastans tid lever vi i hoppet, väntar på påskens under, att få påminnas om och leva det nya livet i Kristus.

Det finns mycket talsymbolik i Bibeln. Förutom talet fyrtio kan nämnas talet sju, som står för fullkomlighet. Regnbågen innefattar sju färger och påminner oss därför inte bara om Guds förbund utan även om att i Gud finns fullheten av allt. Regnbågen står också för längtan, att få erfara det där "sen" efter regnet, himlen efter jordelivet, uppståndelsen efter fastan.

Dessa dagar stavar jag också på det som står i församlingens vision, ett av de åtta orden - som är formulerade efter varje bokstav i H-A-L-L-U-N-D-A -aktualiseras på ett särskilt sätt: "*Längtan* - efter fördjupad närhet i språkgrupperna, mellan dem och till närsamhället." Jag är nyfiken på vad som kommer med dessa ord, vad min längtan bär med sig. Kanske är vi många som bär ett hopp och önskar se en regnbåge över vår församling och närsamhället där vi är särskilt kallade att dela evangeliet. Mitt i längtan är nuet det enda vi har men det finns ingen konflikt i att både spana framåt och samtidigt glädjas åt och ta ansvar för det. Båda perspektiven hör till pilgrimsvandringen som vi går tillsammans, i alla väder, trygga vad som än händer, omslutna av Guds förbund och fullhet. En dag får vår längtan svar.

Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått. Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet. Psalmer och Sånger nr 155.

Pastor Carin

Kalendariet

Mars

- Sö 3 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.
Sö 10 kl 10.00 Gudstjänst, Bernt Wåhleman.
Sö 17 kl 12.00 Gemensam gudstjänst.
Sö 24 kl 10.00 Palmsöndag. Gudstjänst, Carlota Bocio O'Leary.
To 28 kl 18.30 Skärtorsdag. Ekumenisk Getsemanemässa i
Equmeniakyrkan Hallunda. Från kl 17.00 Soppa.
Fre 29 kl 10.00 Långfredag. Textläsning, musik och sång.
Sö 31 kl 10.00 Påskdagen. Gudstjänst, Carin Hemmati.



April

- Sö 7 kl 10.00 Gudstjänst, Claes Göran Ydrefors.
Sö 14 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.
Sö 21 kl 10.00 Gudstjänst, Lars Gunnar Hjerne.
Sö 28 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.

Maj

- Sö 5 kl 10.00 Gudstjänst, Örjan Björklund.
Sö 12 maj Ingen gudstjänst kl 10.00.
Sö 19 kl 10.00 Pingstdagen. Gudstjänst, Carin Hemmati.
Sö 26 kl 10.00 Gudstjänst.

Juni

- Sö 2 kl 10.00 Nattvardsgudstjänst, Carin Hemmati.
Sö 9 kl 10.00 Gudstjänst.
Sö 16 kl 10.00 Gudstjänst, Carin Hemmati.

Årsmöten

Måndag 11 mars kl 19.15 Equmenia Hallunda

Lördag 16 mars kl 15.00 Equmeniakyrkan Hallunda

Tillsammans Hallunda/Scout avslutas i mitten
av april

Tack till Elisabeth Nordin Nobuoka och Hans
Eriksson som arbetat i projektet!



The Sound of Victory



In this maiden edition of our 2024 Parish Magazine, it is not too late to wish all ye people of God a happy New Year. Although it's been two months since the year began, yet the Lord's steadfast love and faithfulness have been renewed each new day, (Lamentations 3). This is the year that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it, halleluiah!

When you listen to the sound of the trumpet above, what do you hear? For me, I hear the sound of victory, and I immediately remember that this year was declared 'The year of the trumpet.' For the children of God, the trumpet is an instrument of halleluiah. Its sound is the sound of victory. When sounded with specific divine instruction it brings down the proverbial walls of Jericho. The first time that happened was in Joshua 5 when an impenetrable wall stood in the way of God's people. From that day, the great potentials of the trumpet were unveiled and it has become a rallying instrument of war to this day. For us as a congregation, this year, the trumpet has come to represent praise! This is based on the realization that talk is cheap but praise is power. When God is praised he becomes awesome in power and walls are broken down. So for us this year, it's less talk and more praise! With that, problems will bow and mountains will be removed; impenetrable rocks will be split open and darkness will be turned to light; huge successes will be recorded and unspeakable victories will be won. I so declare in Jesus name! Such is the power of the trumpet; that's the awesome power of praise to our great God! So, buckle your shoes and get ready! Your mourning is about to be turned into dancing again. Halleluiah! Moving on, our ministry has taken off with great momentum. During these first two months, we have dedicated ourselves to prayer and the Word across two prayer retreats; with the knowledge that only through prayer can we fulfill our calling this year.

It looks like the people are ready and so are the leaders. So, let's go! Do not be left behind. The Lord is calling for a renewed commitment and a life of godliness. There is so much to do this year and all hands must be on deck. I hope you will all find and man your duty posts. To the glory of God, eight new members were added to our numbers and many of them are very excited about what that will mean for them in terms of bringing their gifts and services to the ministry. We warmly welcome them all in Jesus name. Take a good look at our new worship schedule covering the period ending in May. Prayerfully commit to full participation in all the programs and activities, taking particular note of the events slated for the Easter season. Finally, let us all with great excitement await that joyous resurrection morning. Happy Easter in advance!

Your Chief Servant,
Pastor Sam. E. Nweze

International Congregation Program Schedule

March 3: Communion Service/Sunday School – Pastor Sam.

March 10: Scripture in Songs Service - The Worship Team

March 17: Combined Service

March 24: Palm Sunday Service – Pastor Sam.

March 31: Easter Sunday Service – Pastor Sam.

April 7: Communion Service/Sunday School; - Gertrude Etbon

April 14: Worship/Sunday School - Ugochukwu Chukwubike

April 21: Worship/Sunday School – Dickson Madu

April 28: Worship/Sunday School – Ebere Nweze

May 5: Worship/Sunday School – The Worship Team

May 12: Worship/Sunday School – Anne-Marie Bechu

May 19: Worship/Sunday School – Pastor Sam.

May 26: Worship/Sunday School – Babafemi Oyeyemi

Digital Midweek Service: Wednesdays 6-8.00pm

We extend our warm welcome to the new members of our church pictured below:





PASTOR

Boaz
Kamran

EQUUMENIAKYRKAN
HALLUNDA

INDO-PAK
CONGREGATION

FEB-MAJ 2024

DEATH IS BEING CONQUERED

When thief entered into the garden of Eden. He see two beings who looked just like God whom he worshiped always. But same God cast him out from heaven and now he want to give pain to God. He can do nothing to God. Atleast he want to try to kill these two who look like God.

This thief (devil in serpent) heard that they are being told if they eat from the tree of knowledge of good and evil they will surely die.

Means God create Adam and Eve but at the same time He created death as well. Death was there but death was dead. It means Adam and Eve can give life to death as they got life from God, by disobedience.

As devil want to kill them but he cannot. He realise here is a perosn named death who can do the same what he want to do to Adam and Eve.

So he starts with Eve to convince her with logic to eat the forbidden fruit.

She ate, nothing happened, this thing make her convince more that serpent is right. She now turn to her husband with fruit. He may not want to eat. But she told her look i can eat in front of you and you will see nothing will happen. She did. This thing may convince him to eat.

As soon as Adam eat, everything changed. They became afraid. Fear were the starting of death. Death become alive now untill today.

God was rulling through human with life but devil start rulling us with death.

Devil intervened in God's plan and bring death, God intervened in devil's plan and bring life again through Jesus Christ of Nazareth.

When we receive Jesus. He said go and give my testimoney. When our time ends on earth. God send same death to bring that believer to heaven.

When death bring that believer, it means believer will live forever. Means now death is dead for him agian.

This is how we won in Christ over death and celebrate.

From the desk of your pastor



Indo-Pak Planner . . 2024 .



Date	Preside	Preach	Program	Choire
04 Feb 2024	Anil Wilson	Pst Boaz Kamran		Boby Ishfaq
11 Feb 2024	Robert Arif	Pst.Boaz Kamran		Boby Mustaq
18 Feb 2024	Anil Wilson	Pst.Boaz Kamran		Amoon Khan
25 Feb 2024	Oliver Asaph	Pst. Boaz Kamran		Amoon Khan
03 Mar 2024	Agnus Bhatti	Sohrab Khan		Boby Mustaq
10 Mar 2024	Sabrina Arif	Pst Boaz Kamran		Boby Mustaq
17 Mar 2024	Joint Service	Joint Service		Boby Mustaq
24 Mar 2024	Anil Wilson	Pst.Boaz Kamran	Psalm Sunday	Amoon Khan
28 Mar 2024	Joint Service	Joint Service	Holy Thursday	
29 Mar 2024	Pst Boaz Kamran	7 Preachers	Good Friday	Amoon Khan
31 Mar 2024	Munawar Amir	Pst. Boaz Kamran	Resurrection Service- Sunrize	Amoon Khan
31 Mar 2024	Robert Arif	Pst Boaz Kamran	Resurrection Service- Evening	Boby Ishfaq
07 Apr 2024	Sarah Loyal	Pst.Boaz Kamran	Christmas message	Amoon Khan
14 Apr 2024	Rebecca Khan	Sohrab Khan	New year message	Boby Mustaq
21 Apr 2024	Rosemary Amir	Pst. Boaz Kamran		Amoon Khan
28 Apr 2024	Alisha Arif	Robert Arif		Boby Mustaq
05 Maj 2024	Monica Loyal	Pst. Boaz Kamran		Amoon Khan
12 Maj 2024	Timna Pearly	Pst. Boaz Kamran		Boby Mustaq
19 Maj 2024	Agnus Bhatti	Pst. Boaz Kamran		Amoon Khan
26 Maj 2024	Saba Arif	Pst. Boaz Kamran		Boby Mustaq

Indo-Pak Congregation



Equmenia Hallunda

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och med Jesus.

Sunday School/Söndagsskola i samband med gudstjänsterna

kl 12.30 och 17.00



Save the Date!

Norra Botkyrka Körfestival

Fredag 18 oktober - söndag 20 oktober

Tillsammans med andra kyrkor.

Fredagen kl 19.00 i Equmeniakyrkan Hallunda



Equmeniakyrkan Hallunda

Sveriges Nationaldag Öppen scen för hela familj

- Öppen scen
- Roliga aktiviteter
- Sång & musik
- Snacks

Välkommen!



Swedish National Day Open Scene for the whole family...

15.00-17.00

- FamilyOpen scene
- Fun activities
- Song & music
- Snacks
- And much more!

Welcome!

Utdelning av julmat

Matleveranserna från Helping Hands var massiva under den gångna julen. Vår församling hade därför privilegiet att dela ut matkassar till flera dussin familjer inom och utanför kommunen. För detta tackar vi Gud. Vi fortsätter att vara tacksamma mot både Helping Hands, Lidl-kedjan och Allwin för deras goda arbete. Nedan följer några bilder från de matvaror som mottagits från organisationen

Christmas Food Distribution

Food deliveries from the Helping Hands was massive throughout the past Christmas season. Consequently, our church had the privilege of handing out food bags to several dozens of families from within and outside of the municipality. We continue to be thankful to both the Helping Hands, the Lidl chain and Allwin for their good work. For this, we give thanks to God. Below are a few pictures from of the food items received from the organization.



KONTAKTUPPGIFTER



PASTOR

Carin Hemmati

070 007 99 61



PASTOR

Samuel Nweze

076 260 23 87



PASTOR

Boaz Kamran

073 788 10 77



DIAKON

Carlota Bocio O'Leary

070 457 96 10



PROJEKTLEDARE

Tillsammans Hallunda

Elizabeth N. Nobuoka

076 007 72 50



FÖRSAMLINGSVÄRD

Mousa Alkhoury



**Equmeniakyrkan
Hallunda**

ORDFÖRANDE

Josef Etbon



KASSÖR

Lars-Gunnar Hjerne



info@equmeniakyrkanhallunda.se



Equmeniakyrkan Hallunda
Hallundaplan 1,
145 68 Norsborg



www.equmeniakyrkanhallunda.se



**Equmenia
Hallunda**

ORDFÖRANDE

Christina Karlsson



KASSÖR

Alexander Lund

Equmenia Hallunda

Medlemsavgift 50kr för 2023

Betalas till pg 327407-3

Vid betalning ange

förnamn, efternamn och

födelsedatum (ååmmdd)



EQUUMENIAKYRKAN HALLUNDA

 **bankgirot**

192-2889



123 225 8622

EQUUMENIAKYRKAN HALLUNDA
STÖDER ELLER ÄR HUVUDMAN
FÖR:



Kulturarrangemang och utbildning i
samarbete med Studieförbundet
Bildabrand